

הברחת עצירים ממחנה המעצר בעתלית

סיפורו של מנחם בן ימי - בוגר קורס מרסיי וה'גדעוני' של ספינת המעפילים 'מולדת'

במחנה עתלית עבדתי במחסן המזון והשתתפתי בהברחת עצירים אל מחוץ למחנה. עצירים אלה היו אנשי הפלי"מ ומלחים ספרדיים ואיטלקיים שהגיעו על גבי אוניות מעפילים מחופשים לעולים. וכך פעלה השיטה: מדי יום שישי הגיעה למחנה משאית עם ירקות, פירות ושאר אספקה ובשבת עם חלות המונחות

באמבטיה ענקית מפח. לאחר שנהג המשאית הקבוע, ולדמן היה שמו, היה מסיים לפרוק את הסחורה, היינו הופכים את האמבטיה ומכניסים לתוכה את הבורחים. מעל האמבטיה היינו מניחים את ארגזי הירקות הריקים. השיטה פעלה תמיד.

במשך ארבעה חודשים וחצי לא קיבלתי רשות לברוח. הטענה היתה שהבריטים שמו עלי עין וכי מדי חודש הם בודקים האם אני נמצא במחנה. רק בקיץ ניתן לי האישור המיוחל, ובאחד מימי שישי נכנסתי לתוך אמבטיית החלות הריקה שעל משאיתו של ולדמן הנהג. כעבור חצי שעה הוריד אותי ולדמן במגרש ריק בבת גלים, והדריך אותי איך להגיע לבית העולים. שם חיכתה לי חברת ההגנה עם תעודת זהות מזויפת

12

GOVERNMENT OF PALESTINE
حكومة فلسطين
مصلحة فلسطينية (א.י.)

DEPARTMENT OF MIGRATION
دائرة الهجرة
مחלקת העליה וההגירה

File No. _____ Registration Serial No. H/16927/25

This is to certify that BIRENZWEG Immanuel (1929)

has been granted permission to remain in Palestine as an immigrant under the Immigration Ordinance, 1941

15 DEC 1947

194

Assistant Commissioner for Immigration

מפקח עליון לעליה והגירה

FAMILY CONTROL

מספר / 4 / 2887 / 2 / 25
1941

194

זאת לאשר שנתנה רשות

להשאיר בפלסטונה (א.י.) בתור מתגר בתוקף פקודת העליה משנת 1941.

194

125

RECEIVED

1947

M/46