



דיאמנט לאה (ברד) ז"ל

נולדה ב-30.11.1925 בסוסנוביץ, פולין
עלתה לארץ ב-1946 באוניית ההעפלה "ווג'ווד"
הצטרפה ל"חבורה" באיטליה ב-1945
נפטרה בחיפה בנובמבר 1953.
רשמה - מימון אביבה

ה ע ס נ ה ר י ס ו

מאיר דודזון על קברה של לאה דיאמנט, 31.10.68:

נגזר על דורנו שיחיה את השחור, האימה והשכול.
האובדן והגבורה, המאבק והתחיה, המלחמה והתקוה,
צמודים ושזורים היו לאין הפרד:

המלחמה בשכול, השחור באימה, המלחמה באובדן.
אי שם במרחקים, כלא יאומן, הסתמנה תחיה, התרוננה
תקוה.

אומרים אנו: מאבק, מלחמה, אי כניעה.
לא רבים דרכו נתיבם באימה ללא כניעה.

לא רבים חצבו בשחור כפלדה וגאון!

תריסר מעיר, חופן מעדה.

כך בגלויות: קרקוב, צ'נסטוחוב, ביאליסטוק, וילנא, ורשה,
פריס וסלונקי.

אומרים: גם ירושלים, תל-אביב וחיפה.

תריסר מעיר, חופן מעדה.

מחופן הלוחמים שלנו אברה פנינה, והיא לאה.

בהירת עינים ותום נעורים. להט המעשה ומסירות ענווים.

צחוק משובה ורצינות של קדושה במעשה יומיום.

כך ראינו אותה, אנו הארצישראלים, שהיכרנוה.

והיא באה מ"שם" מה"בלתי מוכן לנו", מה"לא ייאמן".

אהבנו אותה.

מחופן הלוחמים שלנו אברה פנינה והיא לאה.

נספר בה כינינו ולבנינו.

צרודה תהיה בליבנו עד עולם. סילחו לי, רעיי, על המליצה.

לי דמותה אומר שיר.

מספר מילים על לאה, שמאו יציאתנו בשליחות התנועה
ב-1943, דרכנו לא נפרדו עד מותה.

לאה דיאמנט, נולדה בסוסנוביץ - פולין ב-30.11.1925.
מגיל 16 השתייכה לתנועת נוער חלוצית "הנוער הציוני".
פעלה במחתרת בזמן השואה ונשלחה על ידה ב-1943
לגרמניה כנוצריה מצוידת בניירות מזויפים.

עם סיום המלחמה בעזרת ארגון הבריחה, הגיעה לאיטליה
ביוני 1945. פעלה בהכשרה על יד "מסטרה". גויסה לעבודה
ב"חבורה" בעליה ב' במג'נטה. מילאה תפקידים שונים
במג'נטה ומילאנו (על פעילותה כתבתי במקצת בסיפורי
על מג'נטה).

ביוני 1946 עלתה יחד אתי ארצה באוניה "ווג'ווד".

ב-1953 נפטרה לאה והיא בת 28. אהבתה למולדת, דבקתה
ברעיון הציוני, רצונה בהגשמה איפיינו את דמותה
האצילית.



3 מעפילות ב"חבורה": לוסייה, לאה ואביבה
הכשרה קיריניגו, יולי-דצמבר 1945