



ועקנין יוסף ז"ל

נולד בשנת 1924 בירושלים העתיקה.
התגייס לצבא הבריטי ב-1943, הצטרף לחבורה ב-1945
נפל בקרב על ארמון הנציב ב-18.8.48
רשמה: הבת בירן שלומית

ה ע ס נ ה ר ו פ ז

הבריטי ציוד, מזון, בגדים, שמיכות ושאר הדרוש למעפילים לשהותם בהכשרה ואח"כ על ספינות ההעפלה בדרום ארצה.

"החבורה" היתה הראשונה לארגן הכשרות שיקלטו את המעפילים שהחלו מגיעים בהמוניהם מכל רחבי אירופה בתום המלחמה, הכשרות אלה שימשו להם מקום קליטה ראשוני, הכשרה לעבודה, לימוד עברית והכנה לקראת עלייתם ארצה. ארגון כל אלה דרש מסירות ללא גבול, עבודה קשה ולעיתים אף סיכון אישי שלא להיתפס על עבודה בלתי חוקי...

באחת הנסיעות במסגרת זו בדרום להביא חלק חסר לספינת מעפילים, עצרו לנוח במקום כלשהו בצפון. אבא, בהתקרבו לפסי החשמלית (טראם) נפגע ממנה וידו נשברה, הוא סבל כאבי תופת, אך סרב לכל הצעת עזרה מסביב מחשש שמא יתפס עם המשאית ובה המטען הסודי החשוב ובאותה נחישות המשיך את הדרך עד סיום משימתו שאחריה היה יכול להתפנות לבית-החולים במילאנו.

בשנת 1939-40 בהיות המצב קשה בבית, יצא להתיישבות בשייח-אבריק, לימים קבוצת "גבעות זייד". בקבוצה עבד בחקלאות ונקשר בעיקר לענף הצאן.
בשנת 1943, לאחר טיבוע האניה "ארינפורה" במלחה"ע השנייה, נקרא לשרות ולהתגייס עם חבריו: יוחנן זייד ז"ל, יוסף קורן ויעקב קוטב יב"ל"א, לצבא הבריטי, ליחידת התובלה 462, בה שירת באיטליה עד יוני 1946.
שוחרר לאחר "פרשת לה-ספציה".

עם שחרורו חזר הביתה לעיר העתיקה בירושלים למספר חודשים, ובהגיע ידיעות שהם מבוקשים ע"י הבולשת הבריטית עקב השתתפותם ב"פרשת לה-ספציה", עלה עם חברו יוסף קורן (קורונל) להתיישבות בכפר יע"ל, לימים "ארגון יע"ל", במנחמיה שהוקם לצד המושבה כמושב של משוחררי יחידות עבריות להובלה בצבא הבריטי.

כמושב עבד בכל הגדרש, בעיקר בחקלאות ובבטחון. בשנת 1948, בגבור קרבות מלחמת העצמאות בירושלים, יצא להשתתף בהגנת העיר. נטל חלק בליווי שיירות, בכיבוש "הקסטל", ונפל בקרב על ארמון הנציב ביום י"ב באב תש"ח 17/8/1948, והוא בן 24 שנים.
זכרו שמור עמנו לעד.



מימין לשמאל: יוסף קורונל, יוסף ועקנין, יוחנן זייד

מתוך יחידת התובלה 462, הוצאה קבוצה נבחרת בפיקודם של יהודה ארוי, מאיר דוידסון ואחרים שעסקה בהצלת שארית הפליטה והעלאתם ארצה, ומאידך באסוף נשק וחמרי חבלה ושליחתם ארצה לעזרת כוחות הביטחון.

הקבוצה הייחודית הזו שכונתה לימים "החבורה" עבדה תוך סיכון לחרוף נפש בהסתמכה על מסמכי עבודה ותעודות מזויפות בעזרתם, הוציאה ממחסני הצבא