

זייד יוחנן ז"ל

נולד ב-2.11.1920 בירושלים

גוייס לצבא הבריטי ב-1943, הצטרף ל"חבורה" ב-1945

נפטר בגבעות זייד ב-4.9.1999

רשמה: צבייה זייד



ה ע ס נ ה ר י ס ' 0

משמר העמק, בית קשת ולאחר מכן במסגרת חטיבת הנגב, בפריצת הדרך לאילת.

עם סיום מלחמת השחרור, חזר יוחנן לגבעת זייד ועסק בחקלאות ובמקביל התחיל פרק של שירות מילואים אינטנסיבי בחיל השריון שהוקם אז.

במבצע סיני, בשנת 1956, השתתף יוחנן כמ"פ בקרבות אבו עגילה ואום כתף.

את השנים הבאות עשה יוחנן בבית ועסק בחקלאות. בשנת 1967, לאחר מלחמת ששת הימים, גוייס יוחנן לשרות הביטחון הכללי ועסק כעבודה בשטחי יהודה ושומרון עד תחילת שנות השבעים.

עם סיום פרק זה, חזר יוחנן הביתה ועסק עד סוף ימיו בחקלאות, בעיקר בגידול צאן והפעם כמשק עצמאי.

בדברים לזכרו של יוחנן אמר נחום שפירי (אומייה): יוחנן התגייס לצבא הבריטי ובמסגרת המחנה השמיני של מונטגומרי השתתף במלחמה בצפון אפריקה ואירופה ובתום המלחמה עסקו יוחנן וחבריו בתחבולות שונות, בתעוזה וסיכונים רבים בהעברת ניצולי המחנות לנמלים באיטליה שמשם המשיכו לארץ ישראל, היתה זו תקופה סוערת שאנשי ה"חבורה" זוכרים ויזכרו לברכה עד סוף הדורות. יונתן נפטר ב-4.9.1999 בגבעות זייד.



"החבורה" יחידות התובלה (הכרחת המעפילים בין הגבולות)

יוחנן נולד ב-2.11.20 בירושלים, אח תאום ליפתח, אח לגיורא ולכוכבת.

ההורים, ציפורה ואלכסנדר זייד, היו ממיסדי כפר גלעדי ותל-חי. יפתח ויוחנן, התאומים נולדו בבית חולים הרסה בירושלים.

בשנת 1926 יחד עם משפחתו, התיישבו בשייך אבריק והילדים למדו בכפר יהושע ונהלל.

כאשר התחילו המאורעות בשנת 1929, חששו ציפורה ואלכסנדר לשלוח את הבנים מדי יום ללימודים בכפר יהושע, והקימו לילדיהם במקום בית ספר אליו הצטרפו כמה מילדי האזור. בגיל 12 יוחנן יחד עם אחיו התאום יפתח עברו ללמוד בכפר ילדים.

בגיל 14 בערך, החל יוחנן את לימודיו בכיה"ס החקלאי כדורי והיה מכין בוגרי המחזור השני. עם סיום לימודיו בכדורי, חזר יוחנן לשייך אבריק והפך לגפיר.

ביולי 1938 נרצח אביו, אלכסנדר זייד על ידי ברואי תושב האזור, שהיה שכיר חרב של המופתי.

בשנת 1940 עסק יוחנן בהדרכת נוער בירושלים ויפתח אחיו כמקווה ישראל ובחולון. הם הקימו גרעיני נוער שעלו להתיישבות בקיבוץ גבעות זייד שהוקם אז. עם הגרעין מחולון הגיעה צבייה, מי שהפכה לימים לאשתו של יוחנן ואם ילדיו.

הימים הם ימי מלחמת העולם השנייה ויוחנן התגייס לצבא הבריטי בשנת 1943, עם הגל הגדול של ההתנדבות. יוחנן גוייס לחיל התובלה ולימים השתייך ל"חבורה" שעם חבריה פעלו להצלת שארית הפליטה של יהדות אירופה..

בשנת 1944 מתחיל מבחינתו הפרק של ההעפלה ועלייה ב' במסגרת ה"חבורה" שנמשך עד מקרה "לה ספציה" בשנת 1946.

בקיץ 1946 השתחרר יוחנן מהצבא הבריטי וחזר לקבוצת "גבעות זייד".

בסוף שנת 1947 יוחנן וצבייה נישאו בקבוצת "גבעות זייד".

בשנת 1948 התגייס יוחנן לפלמ"ח והשתתף בקרבות