

למברסקי יוסף (יוסקה) ז"ל

נולד ב-1924 בכפר יחזקאל

התגייס לצבא הבריטי ב-1944

הצטרף ל"חבורה" ב-1945

נפטר בחיפה ב-24.2.99

רשמה: שלומית למברסקי



ה ע ס נ ה ר י ס ז

לאחר שחולץ בקושי מהשטח, אושפו לתקופה של 8 חודשים בבית החולים תל השומר.

לאחר שחרורו מבית החולים חזר לכפר יחזקאל, אולם בשל מוגבלות קשה עקב הפציעה לא יכול היה לתזור לעבוד במשק והוא שובץ לעבוד בקואופרטיב בית שאן-חרוד כסדרן עבודה.

בשנת 1960 החליט לעזוב עם אשתו ושני ילדיו שנולדו בינתיים את המושב ועקר לחיפה שם מצא עבודה במספנות ישראל. במספנה החל הדכו כסדרן תחבורה ובמהלך השנים מאחר ובלט כאדם רציני, אחראי וישר במיוחד צורפו לו עוד ועוד תפקידים בעלי אחריות רבה.

בשנת 1984, לאחר 24 שנות עבודה במספנה, יצא לגמלאות והתמסר לטיפול ועזרה בנכדיו האהובים שהיו קשורים אליו באופן בלתי רגיל ואהבו אותו אהבה רבה כמו למעשה כל מי שהיה בסביבתו והכירו.

בשנת 1996 אובחן אצלו סרטן מתקדם ביותר ורופאיו "לא נתנו לו" יותר ממספר חודשים לחיות.

יוסקה בעקשנותו המיוחדת ובאומץ לבו לא נכנע בקלות ומשך עוד למעלה מ-3 שנים תמימות שרוכן עבור באיכות חיים טובה ובלא שנזקק להיתלות או להישען על ידי אחרים דבר שהטריד אותו במיוחד. במהלך התקופה נהג בעצמו לטיפולים הקשים שעבר ואף נסע לחו"ל עם אשתו וילדיו למקומות בהם שירת בהיותו בכריגדה ושם הכיר את אשתו שלומית.

ימים ספורים לפני שנפטר בביתו, עוד השתתף בבת המצווה של נכדתו הצעירה והיה שבע רצון מאד מכך שהשיג זאת.

לאחר מכן ביקש לנסוע למצפה בעמק יזרעאל שם השקיף שעה ארוכה על נופי ילדותו שהיו אהובים עליו כל כך.

יוסקה נפטר בביתו ב-24 בפברואר 1999, בדיוק 52 שנה מיום חזרתו ארצה עם אשתו, כשהוא שליו ומסופק מחיים מלאים ועשירים כל כך ובלא כל טענות או רחמים עצמיים, ממש כפי שהיה כל חייו.

יוסקה נולד בכפר יחזקאל בעמק יזרעאל, בן להורים ציונים שעלו לארץ במסגרת העלייה השלישית מאוקראינה והיו ממקימי המושב.

ילדותו ונעוריו עברו עליו ככל בני תקופתו בחלוקה בין לימודים ועזרה להוריו במשק החקלאי.

יוסף בלט בהיותו ספורטאי מצטיין, נער יפה תואר ובן מסור מאד להוריו, תכונה שאפיינה אותו עד אחרית ימיו. כבן 18 התנדב ושירת באיגוד הנוטרים שבעמק.

בשנת 1944, בניגוד לרבים מבני המושבים שכחרו להישאר ולעזור למשקיהם, התנדב בכריגדה היהודית לאחר ששמע על הנעשה באירופה.

בכריגדה עזר בהברחת/העברת פליטים יהודים גבולות ממדינה למדינה במטרה להעלותם ארצה.

כמהלך עבודתו שם הכיר את שלומית, ניצולת הזוועה הנאצית שרוב בני משפחתה כולל הוריה, אחיה ואחותה ניספו במחנות ההשמדה.

השניים התאהבו ובפברואר 1947 חזרו יחד ארצה לכפר יחזקאל שם התחתנו בספטמבר 1947.



יוסקה ז"ל - בכריגדה

בשנת 1948 עם פרוץ מלחמת העצמאות גויס לצבא ושירת בגרוד 13 שבחטיבת גולני. במהלך המלחמה השתתף בקרבות רבים בגליל ובנגב עד שנפצע קשה מאד בקרב על משלט 86 שבנגב.