

## פרנק יעקב ז"ל

יליד 23.3.1913, ירושלים העתיקה

מתנרב באוניית ההעפלה "הגנה"

נפטר ב-9.7.1993

רשמה: מינה פרנק



ה ע ס נ ה ר י ס ' 0

הארצי של בעלי מלאכה ותעשייה זעירה - תפקיד אותו מלא בין היתר עד מותו.  
מטעם ארגון זה - שמש כחבר מועצת עיריית תל-אביב שנים רבות.  
בין השנים 1976-1977 שמש כחבר כנסת מטעם מפלגת העבודה.  
נפטר ב-9 ביולי 1993.



נופשים עם בוקר על סיפון ה"הגנה"

יעקב, בן למשפחת רבנים. בצעירותו, התנדב לפעולות "ההגנה" נגד הבריטים, ובעקבות תקרית עם הבריטים, "הוברח" לארצות הברית, שם עבד ולמד, כל תקופת מלחמת העולם השנייה.

עם הכנס ארצות-הברית למעגל המלחמה, התנדב יעקב לצבא ארה"ב, ונשלח ללחום עם המארינס בוירת יפן. בקרבות נפצע יעקב והוחזר לארה"ב.

עם תום המלחמה, ועם החלמתו, הצטרף לקבוצת בחורים יהודים אשר התארגנה במטרה להציל את שארית הפליטה.

ניקנו 2 אניות - ה"ווג'ווד" וה- "ההגנה" שתי האניות החלו במסע ארוך לעבר אירופה. יעקב צורף לצוות אשר הפליג על "ההגנה". האניה הגיעה למרסיי שבצרפת, ונכנסה לטיפולי הכשרתה לקליטת נוסעים רבים. כ- 1000 פליטים הועלו על סיפונה, והאניה החלה במסע לעבר ארץ-ישראל. על-יד קפריסין, הוחלט להעביר את כל "הנוסעים" לאניה טורקית אשר המשיכה במסע לעבר הארץ, אשר הגיעה לחיפה.

הצוות והאניה, חזרו ליוון, שם המתינו לדלק. משזה הגיע, המשיכו ליגוסלביה שם העלו על סיפונה כ-2700 פליטים, והחלו במסע לארץ. משקרבה האוניה לחופי הארץ - התגלתה באניה ע"י הבריטים, והובאה תחת משמר לנמל חיפה.

לאחר תקופת המתנה קצרה הועברו כל "הנוסעים" למחנה המעצר עתלית.

בתום תקופה זו חזר ועשה לביתו. הקים יחד עם אחיו אברהם את ביח"ר לקפיצים "טכנו קפיץ". עם פרוץ מלחמת השחרור - התגייס לחטיבת גבעתי ושמש כסגן של שמעון אבירן מפקד החטיבה. בשנת 1949 הועבר לחיל האוויר ושמש כמקשר בין מתנדבי מח"ל לבין המפקדים בארץ.

בשנת 1951, עפ"י בקשת ראובן שילוח, הצטרף לקהיליית המודיעין ונשלח לעיראק למשימות העלאת עולים.

עם תום משימתו זו, חזר לחיים השגרתיים, והצטרף למפלגת העבודה. במסגרת זו נבחר כיו"ר המרכז