

קורן יוסף (קורונל)

יליד 17.7.21, ירושלים

התגייס ל"הגנה" ב-1937 במקוה ישראל

התגייס לנוטרות ב-1938

התגייס לצבא הבריטי ב-1942

הצטרף לחבורה ב-1945



ה ע ס נ ה ר י ס י 0

לתכנון, החלטתי שאני חייל פולני ושנתקע בדרך עם חגורה קרועה.

דבר ראשון הצדעתי לקצינים בהצדעה פולנית הם דיברו איתי אנגלית שהבנתי כל מילה שלהם. עניתי בפולנית של צבר מירושלים ולהשלמה כמה "ברכות" ברוסית. הם אמרו שהחייל מטומטם ואין מה לעשות איתו. אנשי 650 דאגו שאופנוען מהיחידה יחכה לי בחוץ - הוא הוביל אותי ליחידה - 544 שחנתה בתוך נאפולי שם נפגשתי עם אברהם שביט ודני שטרן. הם דאגו להסתיר את המשאיות והחזרתי ל-179. עוד באותו לילה העיר אותי רב סמל דוב-ירמיה והורה לי לגלח את השפם. כי למחרת יהיה מסדר זיהוי והתמונה שלי מופיעה בתיק המבוקשים.

לקראת המסדר עמדתי עם כולם בשלוש. טבח ביחידה נתן לי שני חצאי תפוחי אדמה שמתים אותם בפה מתחת ללחיים וזה שינה לי את הפרצוף ללא הכר.

עוד באותו הלילה הקדימו את החופשה שהגיעה לי מזמן והפלגתי ארצה.

עברתי לגור במנחמיה. ב-1947 צורפתי ליחידות של עמק הירדן במלחמת השחרור שרתתי בגדוד - 12 "ברק" חטיבת גולני. היום אני מושבניק באביגדור.

הדרכתי בהגנה באזור נהלל שדאות ונשק קל, וב-1943 התגייסתי לצבא הבריטי ליחידה 462.

ב-1945 יוני/יולי צורפתי לאנשי "החבורה" שפעלה בצפון איטליה, בתפקיד נהג, עסקתי בהובלות שונות ממחסני הבריטים למחסנים שלנו ומשם לאוניות ההעפלה.

כל המכוניות של החבורה - 50 במספר היו גנובות מיחידות אחרות. נמחקו כל סימני היחידות ומספריהם שונו בהתאם לצרכים.

בתור נהג הייתי צריך לשנן היטב לפני כל נסיעה לאיזה יחידה אני שייך היום ושמות מפקדיה, במידה ואשאל באיזה מחסום.

ב- "לה-ספציה" המבצע נכשל. המשטרה האיטלקית ריכזה את כל המשאיות במגרש מגודר, ומשוריין איטלקי חסם את דרך היציאה משם.

הינו 42 משאיות של היחידות - 179-650 שגויסו להעברת העולים לאוניות. לאחר מו"ם שחררו את כל המשאיות ליחידות שלהם ושישה "סרו'נטים" נעצרו. ישראל לברטובסקי - מפקד המבצע. שלהבת פריאר - סגנו וחלינגר. מאותו רגע התחילה נסיעה מטורפת לעבר היחידות באיזור נאפולי מרחק של 600 ק"מ.

2 משאיות של החבורה נסעו למילאנו. נסענו בדרכים עקיפות כדי לעקוף את המחסומים שבדרך.

דיווחנו למאיר דווידזון על כישלון המבצע. במילאנו פיזרנו את כל הציוד במקומות מיסתור.

כעבור שלושה ימים נסענו לאיזור נאפולי להצטרף ליחידות שלנו. באיזור קורטה (ליד נאפולי) ראינו את שלטי ההכוונה של 650.

לשם זהירות החנינו את המשאיות במקום מרוחק אני נגשתי רגלי אל - 650 לקבל אינפורמציה לבשתי סרביל עבודה ולקחתי ביד חגורה קרועה של משאבת מים. כמו שנכנסתי לחניון היחידה הרגשתי שמשוה מסריח שם.

רב סמל היחידה נתן הורביץ שהיה בסוד עניני החבורה, שראה אותי פנה עורף. תפס חייל אחד מהיחידה והתחיל צועק עליו, קרא לו בשמי והסביר שנכנסתי למלכודת.

תוך דקה מופיעים 2 קציני משטרה צבאית בריטית ושואלים אותי מי אני ומה אני עושה כאן, הרבה זמן לא היה לי



דבורה קורן והחבורה