

שפירא יהודה

נולד ב-27.5.1927 בנהריים

במסגרת ההכשרה המגוייסת גוייס לפלי"ם ב-1945



ה ע ס נ ה ר י ס ' 0

היה סרגי, אידל ויוסי ליברמן. המ"כפים היו עזרא גל-און, לוי אנוקוב פווה בכנויו ועוד אלה שאיני זוכרם. השתתפתי בכל ההורדות שהראשונה היתה דלין ועד אשר שוחררנו מהפלמ"ח בשנת 1947. כמו כן השתתפתי בפעולת החבלה בכנין המשטרה בגבעת אולגה, בפעולת החבלה במחנה הכלניות (P.M.F) בכפר ויתקין, וכן בסיוורים לאורך החוף וכמובן גם באימונים. הייתי בקפריסין לאחר תפישתנו ע"י הצבא הבריטי בזמן הורדת העולים מהאניה שבתאי לז'ונסקי.

עם שחרורנו מהפלמ"ח היינו במחנה גיבוש, לקראת יציאתנו לפלוגת עבודה, בקיסריה קראו לנו לשמירה על קו המים בנגב.

ואז יצאנו לפלוגת עבודה וישבנו בקרית חיים יחד עם קיבוץ החותרים. במאי 1948 לאחר כיבוש טנטורה עלה קיבוץ נחשולים למקום. בתחילה במסגרת הצבא ולאחר השחרור במסגרת הקיבוץ המאוחד.

בשנת 1955, עזבנו את נחשולים אני ומשפחתי - אשה ושני ילדים, עברנו לגבעתיים והיום אני גר ברמת השרון.

לידתי היתה ביום כ"ו באיר שנת תרפ"ז (27.5.1927) בנהריים. אבי עבד בבניית תחנת הכח בנהריים. הייתי שם עד גיל ארבע ואז עברנו לתל אביב.

בגיל שש, עברנו לצפון תל-אביב, מקום חדש שהחל להתפתח. עם היפתח שנת הלימודים התחלתי ללמוד "בבית החינוך בצפון". בשנת ארבעים וארבע סיימתי את לימודי בבית הספר היסודי, והמשך לימודי היו בבית הספר המקצועי "מקס פיין".

בגיל שלוש עשרה הצטרפתי כל הכתה בבית הספר היסודי לתנועת הנוער העובד. שנה לאחר מכן נכנסנו כמה נערים לימיה של "הפועל". לאחר תקופת מה עזבו רובם ונשארו רק שניים: אלינו גלור ז"ל (שלימים נודע בכנויו גרבו) ואני. במשך השנים החלטנו, בקבוצה, בתנועת הנוער בעידודו של המדריך שהיה חבר שדות-ים בקיסריה לצאת להכשרה ימית במטרה להקים קיבוץ ימי. כדי להגשים זאת התאחדנו עם קבוצה מהנוער העובד בשכונת בורוכוב.

עם תום שנת הלימודים 1944 יצאנו שנים עשר חברים לקיסריה. שנה לפני כן יצא גרבו לקיסריה ועבד שם בדיג חופי. לאחר ימים מספר, עלינו גרבו אני לעבוד בספינת הדיג "נאמן".

עם תום שנת הלימודים הבאה, הצטרפו אלינו להכשרה כל אלה שלמדו בבתי הספר התיכוניים. כאן עלי לציין כי להכשרה הצטרפו אלינו שני חברים מהימיה שהיו חברים בתנועת הנוער "מחנות העולים" אבנר אז גולרמן (היום גלעד) ומרדכי פרימה (מרקו). עם הצטרפותם, בשנת 1945 גוייסנו לפלוגה הימית של הפלמ"ח.

המ"מ הראשון היה ביל ואחריו



גם על ספינות הדיג ב"הכשרה המגוייסת" (הספינה "נאמן" משדות-ים)