

דב זעירא (קליינמן) מספר על שירותו בפלי"ם



לאחר שירות בהכשרת גבע, בפלוגה ו' של הפלמ"ח, התנדבתי לפלי"ם והגעתי לשדות ים לקורס מפקדי סירות מס' 5 יחד עם ידידי מוטקה בן פורת.

את האמונים התחלנו מידי בוקר בשעה ארבע בריצה של כעשרה קילומטר על חוף הים, בעליה על הסירות

("דב" או "תירצה"), בחתירה לעומק הים כקילומטר, בשחיה בחזרה לחוף, בטיפוס על חבל, בהליכת זיקית בין עצי האקליפטוס, ורק אח"כ אפשר היה להתרחץ וללכת לחדר האוכל לארוחת הבוקר.

הקורס הכשיר אותנו לנווט ולהפליג בסירות מפרש גדולות הרחק מהחוף, ולאפשר לנו לפגוש ספינות מעפילים שאמורות היו להגיע עם ניצולי שואה מאירופה, ולהביאם לחוף מבטחים.

בסיום הקורס, לאחר ארבעה חודשים, נשלחתי לקורס מפקדי כיתות של הפלמ"ח, ולאחר מכן גם לקורס חבלנים.



חניכי הקורס ביבשה ובים

בסיום כל הקורסים נתמנתי לפקד על הכשרת שפיים שהשתייכה לפלי"ם, שם הכשרתי את המחלקה בשימוש בנשק, והכנתי אותם כדי שיוכלו להשתתף בקליטת המעפילים היורדים מהספינות לחוף והבאתם לקיבוצים שבסביבת מקום הנחיתה.

לאחר כחצי שנה של היותי בשפיים, עברתי לעבוד בנמל חיפה על מנת לשפץ את הספינה " אנציו סירני " שהוחזרה ע"י הבריטים לאחר שנתפסה, וכדי להפליג איתה לאיטליה ולהחזירה לבעליה.

האחראי לשיפוץ היה **ישראל לסקוב ז"ל** (שמקצועו היה קפטן של מספר ספינות).

עבדו אתו גם **ישראל יששכרוב** (כושי) ועוד שניים שאת שמותיהם אינני זוכר.

בתקופת השיפוצים של הספינה יצרנו קשר ידידותי עם החיילים הבריטים ששמרו בכניסה לנמל ונתנו לנו אמון מלא כך שנכנסנו מידי בוקר לשטח הנמל ללא בדיקות.

זה איפשר לנו להחדיר לנמל חומרי נפץ להכנת פצצות עומק שבהם פוצצו שלש ספינות משמר.

לאחר פיצוץ הספינות ע"י חוליה אחרת וסיום השיפוצים יצאנו להפלגת נסיון מחוץ לנמל כדי לקבל את הרשיון להפלגה עם הספינה לאיטליה.

בזמן ההפלגה, כשהיינו כבר הרחק מהנמל, הגיחה סירת מירוץ עם צוות של הפלי"ם שציווה עלינו לרדת ולהיעלם מעיני הבריטים אשר החליטו שאנחנו הם אלה שפוצצו את הסירות.

נשלחתי לקורס מפקדי מחלקות של הפלמ"ח, לשנות את זהותי וכך נשארתי בארץ.

בסיום קורס המ"מ נתמנתי כמפקד מחלקה של הכשרת עין – גב.

המחלקה, שיועדה להתיישבות עתידית באחד החופים בארץ, קבלה הכשרה בעבודת ימאות בכנרת, והיא זו שמאוחר יותר יסדה את הקיבוץ **פלמחים** .

בהיותי בעין גב, החלו מאורעות תש"ח, וכך הפכתי מלוחם בים ללוחם בחטיבת "יפתח" במשך כל מלחמת העצמאות.