

# אוסו רביד מספר

## חיפוש אחרי המשפחה - 1947

### מסר לאתר הפלי"ם וההעפלה על ידי נכדו יואב אייזנברג

קבלתי חופשה של כ- 3 שבועות על- מנת לחפש את משפחתי. קבלתי רשימה של כל מחנות הפליטים בגרמניה ובאוסטריה וכתובת של נציג שלנו באוסטריה למקרה הצורך. נדדתי בין המחנות. בכל מחנה התייצבתי בפני מנהל, שהיה ישראלי, הסברתי מי אני ובקשתי את עזרתו בקבלת רשימות הפליטים ואישור לחפש במחנה. בצורה זו עברתי הרבה מחנות, שכרגע אינם זכורים לי בשמותיהם. הזמן הלך ואזל, ואת משפחתי טרם איתרתי. היות שהבטחתי לחזור בתאריך מסוים ל"מטה פונטו", החלטתי שהמחנה שלייד זלצבורג יהיה האחרון לחיפוש, כי הייתי משוכנע, שהם בוודאי אינם בחיים עוד.

הגעתי למחנה לפנות ערב. היו שם בנינים הרוסים, אהלים, המון אנשים שהסתובבו ללא מעש ובגדיהם בלויים וקרועים. התקרבתי לאחד הבנינים, שליידו שחקו שלושה ילדים בכדור רגל שהיה עשוי מסמרטוטים. נעצרתי לידם, הם נבהלו וברחו. ירדתי מהג'יפ ורצתי בעקבותיהם. הם נכנסו לבנין עם פרזדור ארוך שמשני הצדדים חדרים. הם עלו לקומה שנייה ואני אחריהם צעק שיעצרו, ותוך כדי זה אני שואל האם הם מכירים את משפחת שמוקלר. אך הם המשיכו לרוץ ונכנסו בסוף המסדרון לאחד החדרים. רצתי אחריהם נקשתי בדלת וראיתי אישה זקנה בלונדינית רועדת מולי. אמרתי לה: "אני יהודי מא", אין לכם מה לפחד, והאם אתם יודעים או מכירים את משפחת שמוקלר?" ואז שמעתי את האישה אומרת: "אוסו???" מיד הבנתי שזאת אמי, שלא ראיתה עשר שנים. שם היו גם אבי עם שלושת אחי (ששחקו כדור וברחו ממני מפחד). קשה לתאר בכתב את ההתרגשות.

שוחחנו כל הלילה ותכננו מה לעשות (לפני עזבי את איטליה ארזי אמר לי שבאם אמצא את משפחתי אקח את שלושת אחי בג'יפ לאיטליה והם יגיעו ארצה באניית מעפילים, והוא ידאג שהורי יקבלו סרטיפיקטים - אשרות כניסה - ויגיעו באופן חוקי ארצה). תאמתי כל זאת עם מנהל המחנה, ולאחר יום לקחתי את שלושת אחי על הג'יפ. הם לקחו איתם את מעט הבגדים שהיו להם והתחלתי לנסוע בחזרה לאיטליה. בדרך עברתי את הגבול במעבר "הברנר" ושם נתקלתי במחסום של הצבא האנגלי. נתבקשתי להראות את התעודות ואישורי מעבר, וכאשר ראו שאני מאלסקה מאוד התלהבו ושאלו אותי על החיים באלסקה. אחי נשאר בג'יפ ואמרתי לאנגלים שאלה פליטים שאספתי בדרך. סיפרתי על כל מה שלמדתי בבית הספר על אלסקה. הגעתי ל"מטה פונטו" לאחר יום נסיעה והודעתי לארזי על הצלחת המבצע. יהודה ארזי הודיע שאחי יפליגו ארצה באוניית המעפילים 'חיים ארלוזורוב', שתצא ב- 22.2.47 מאיטליה ושאני אלווה את 'שבתאי לוז'ינסקי', שתצא חודש לאחר מכן. כידוע, 'חיים ארלוזורוב' נתפסה ב- 27.2. ואחי נשלחו למחנה המעצר בקפריסין.