

## עקיבא סקידל

בן שרה ויוסף

7 באוגוסט 1913 - 24 בדצמבר 1993



עקיבא נולד בגרודנו, רוסיה (כיום בבלרוסיה). בגיל שבע הוא התייתם מאמו, שהשאירה אחריה ארבעה יתומים. לאחר סיום לימודיו בבית הספר התיכון נסע עקיבא, בעקבות אחותו לקנדה, אל דודיו ודודותיו.

את לימודי המתמטיקה באוניברסיטה מימן עקיבא בעבודת מלצרות. במהלך לימודיו באוניברסיטה, הוא הצטרף לתנועת "פועלי ציון", שממנה יצאה תנועת הנוער הציונית-סיציאליסטית, "הבונים". מהדרכת חניכים בתנועה נקרא עקיבא למרכז התנועה בניו-יורק, וכעבור זמן מה נבחר למזכיר "הבונים". בין שאר המטלות, שלקח על עצמו, היו גם עריכת עיתוני ההדרכה של התנועה והירחון שלה.

בשנת 1937 התחתן עקיבא עם אטי (אתל) לבית מוסין, שגם היא היתה פעילה בתנועת "הבונים".

בשנת 1943 גויס עקיבא לצבא ארצות-הברית, ושימש כקשר ביחידה קרבית בארדנים, שבצרפת. משם עבר עם יחידתו לגרמניה. בעת שירותו באירופה הוא ניסה לברר את גורל משפחתו.

בשנת 1945, באחת מחופשותיו מהשרות הצבאי, הצליח עקיבא להגיע לארץ-ישראל לביקור אצל אחותו ואצל חבריו מתנועת "הבונים" בקיבוץ כפר בלום. עם שיחרורו מהצבא הוא הצטרף, בארצות הברית, לצוות של המוסד לעליה ב', ושימש כגייס צוותים מתנדבים לעבודה על אניות מעפילים.

בשנת 1947 עלו עקיבא, אשתו אטי ובתם הפעוטה סימה לארץ כתיירים. מיד ברדתם מהאניה, הם הצטרפו כחברים לקיבוץ כפר בלום בעמק החולה. עקיבא עבד בקיבוץ בגן הירק, עד שגויס לצה"ל כראש מח"ל (מתנדבי חוץ לארץ). עם סיום תפקידו זה, הוא החל לעבוד בהנהלת החשבונות של כפר בלום.

בשנת 1952 הוא נענה לפניית אחד הקבוצות והקיבוצים לפעול במחלקת הנוער וההסברה של התנועה. שנה מאוחר יותר הוא יצא עם משפחתו לניו-יורק, בשליחות הסוכנות, כמנהל מחלקת הנוער והחלוץ במקום.

בשובו מן השליחות לכפר בלום, עבד עקיבא כמדריך של קבוצות חניכי תנועת הבונים, שהגיעו לכפר-בלום לשנת הכשרה (נקראו בשם וורקשופ). בה בעת הוא גם התחיל ללמד מתמטיקה בבית הספר היסודי של כפר בלום וב"בית החינוך המשותף עמק החולה" (בית ספר תיכון אזורי, שנמצא בכפר בלום). במהלך עבודתו בהוראה הוא כתב, יחד עם מיכאל משלד, שני ספרי לימוד חשבון לכיתות ח', ותרגם מאנגלית תכניות חדישות להוראת המתמטיקה - "תכנית קולומביה" בהוצאת משרד החינוך. במשך 10 שנים היה עקיבא חבר בסגל ההוראה של סמינר אורנים, וחמש שנים הוא לימד במכללת תל-חי.

בשנת 1970, ניצל עקיבא שנת שבתון ללימודים באוניברסיטת קולומביה בארצות-הברית. בשובו, הוא הרחיב את עיסוקיו גם להדרכת מורי מתימטיקה בקרית-שמונה, כולל הדרכת מורים בכיתות של תלמידים טעוני טיפוח ובבתי ספר מיוחדים.

בשנת 1978 פרש עקיבא מהוראה ועבר לעבוד בהנהלת החשבונות של כפר בלום. מ-1981 הוא עבד בהנהלת החשבונות של "בית החינוך המשותף עמק החולה". באותו הזמן הוא גם עסק בתרגום חומר עבור התחנה לטיפול בילדים ובמשפחה בסמינר אורנים.

בשנת 1960 מצא עקיבא את אחד מאחיו בברה"מ, ונסע לבקרו שם. ב-1975 התאחדה המשפחה, האח האחות עם עקיבא ומשפחתו בארץ.

עקיבא הלך לעולמו בגיל 80. במותו הוא השאיר אחריו אישה, אטי (אתל) ושתי בנות, סימה ושרה.